

Paradijselijk

mei 2010

De temperatuur: in mei heerlijk zonnig met af en toe een koele bries. Heerlijk dus.

Het huis: keurig afgewerkt; netjes, praktisch met alle benodigde faciliteiten
Gezellig!

De mensen: Manos, de buurman die ons een avond geïnterviewd heeft op zelfgemaakte hapjes en drankjes. Temperamentvolle discussies over de economie met zijn vriendin Katharina. Verder alle vriendelijke "kalimera" en "kalispera" mensen in de buurt en de restaurantjes.

Dat brengt me bij: het eten ^{route beschrijving} ↙ ^{hlopte niet} ^{rechts = links}
Gezellige restaurantjes. Katafigio had onze voorkeur. Heerlijk toetje van de zaak!

De natuur

Vrolijk gezang van de vogeltjes. De cirkelende buizerd. Een verbaasde wazelaar (menschen, zie ik dat goed?) die zich snel terugtrekt. Hagedissen op de verlichte muur. Zwefpoezen en natuurlijk boxer Kasma van Manos. Verder is de natuur op het hele eiland adembenemend!

(er zijn wel een paar "blaffers" die een enkelkje)
Spinalonga mogen krijgen!

Geschiedenis

Daar zindert het eiland van.

We hebben een week met en een week zonder kinderen hier verdoeft. Het beviel alle partijen uitstekend. Heerlijk strandweer (koude zee, dat wel)

Lekker dat er een sterretoren staat. We hadden CDs meegenomen. De twelichting via de mail was ook helder.

Haakelijk om de uoer het heerlijkste verblijf!

Wouter + AWS